

## Een heet avondje in Boven-Leeuwen

De eerste klasse kampioenschappen van de MWTB stonden op het programma. Het beloofde een mooie avond te worden in d'n Dulper. 17 man waren aanwezig. Helaas waren de verenigingen druten (met in de gelederen: 'vrouw herberg schud ze nog eens vol'), Winssen ('dronken hun verdriet weg naar het vernemen van de 5-5 van Smash tegen Tikhard') en Smash ('zijn niet gestopt met drinken na de 5-5 tegen Tikhard, zo net voor eerste, tweede en derde kerstdag') niet aanwezig, anders had het dak er echt af kunnen gaan. Deze drinkebroeders werden later op de avond ook gewoon gemist (waarover later meer).

Zelfs was ik op tijd aanwezig in d'n Dulper, om gelijk met MWTB icoon Serge Jansen te mogen ballen, wat een eer ! Het eerste half uur hadden we het slechts over een ding...het opnaaiplaatje ! Serge was ter ore gekomen dat er deze avond geen opnaaiplaatje te winnen was, een jarenlange traditie werd zo ineens verbroken en zijn motivatie was getemperd.

Iets na achten waren alle helden binnen en kon er begonnen worden, over de poules kan ik kort zijn, ik veegde mijn poule aan met 4 solide (ahum) overwinningen, 2<sup>e</sup> werd Ward Koolhout (talentje hoor), die met 2 overwinningen (net zoals Jan v Dijk en Frans vd Kerkhof), de gelukkigste was, getuige zijn 5-4 in setstanden in de onderlinge bij deze drie mannen.

De b-poule was een dreumels onderons, waarbij Gilbert van Nop won en dat bleek genoeg voor een tweede plek, Serge was in deze poule oppermachtig.

In de c-poule werd gelijk begonnen met de kraker Eric Zondag tegen Ricky Schreven, een hele spannende wedstrijd waarin Ricky in een stevige 5 setter aan het langste eind trok, onderweg ook Emiel en Piet versloeg en zo groepshoofd werd, Eric versloeg de andere 2 ook en plaatste zich als tweede.

De D-(ames) poule was een eitje voor kopvrouw Toon, die met zijn kronkelige spel de dames en Post in vertwijfeling achterliet. Hanneke werd beste dame van de avond door in een onderlinge partij Petra te verslaan, ja 8-4 voor in de 4<sup>e</sup> en 11-8 verliezen kan natuurlijk maar is niet handig ;-). Post besloot niet mee te gaan in dit kippenhok en kon snel douchen.

Snel door naar de kwartfinales, waarbij er eigenlijk maar 1 leuk en spannend was. Ward en Rick speelden een hele mooie wedstrijd, waarin Ricky de 5<sup>e</sup> gewonnen, scherper, sterker, gretiger en derhalve beter was, een hele mooi open pot.

Serge (tegen Hanneke) en Eric (tegen Bram) wonnen erg gemakkelijk en in no time. Van de wedstrijd Gilbert tegen Toon heb ik niks meegekregen, via eenniet nader te noemen bron vernam ik dat Gilbert soepel van Toon won, danwel er eigenlijk dwars doorheen ging. Dit geeft mij te denken, is het op bij Meneer van Mook, gaan de jaren tellen, kan hij die 124% niet meer in zijn schouderdje gooien en zo niet genoeg effect meer meegeven aan zijn tere polsje, met als gevolg dat de debiele zwabberballen nu alleen nog maar debiel zijn ? We wachten het maar even af, misschien dat Dhr. V. Mook nog zijn visie wil geven op deze wedstrijd.

Aansluitend de halve finales, Ricky vloog uit de startblokken tegen Gilbert kwam 2-0 voor en had het alleen bij 8-8 in de derde een beetje zwaar, maar een netballetje op 11-11 deed wonderen en zo door. Serge en Eric maakten er weer een dramatisch droevige wedstrijd van. Spanning genoeg, maar als deze jongens tegen elkaar spelen is het publiek helaas nooit tot zelden de winnaar. Leuk hoor 1x zo een backhand tik, maar om dan na elke blok weer terug te vallen in je schuifpatroon is jammer..sowieso ballen die meer dan +-20centimeter boven het net uitkomen krijg ik al niet geschoven, maar deze heren hebben deze slag tot bijna een nieuwe sport verheven. Serge was te gretig en dan verlies je zo een wedstrijd dus ook gewoon, een knappe overwinning van Eric dat dan weer wel.

De 3<sup>e</sup>/4<sup>e</sup> plek, een in mijn ogen totaal onbelangrijke wedstrijd waarvan je je af kunt vragen waarom die nog gespeeld dient te worden ? Misschien als de derde plek een opnaaiplaatje is allah, maar nu...nja Serge en Gilbert bewezen mijn ongelijk. Zij zetten een dijk van een wedstrijd neer aan het eind van de avond, waarin Serge met 2-0 achter kwam, de 4<sup>e</sup> op zijn tandvlees won en vervolgens de 5<sup>e</sup> niet meer losliet. Heel goed van Gilbert die echt lekker lijkt te spelen op het moment en 1 van de 2 aangename verrassingen was van de avond.

De finale dan, Ricky tegen Eric in de poule al een mooie 5 sets afgeleverd deden ze dat in de finale weer. Heel spannend die pot (of niet Jeroen ??), persoonlijk vind ik het altijd genieten om naar Ricky te kijken (zijn tafeltenniskwaliteiten dan he). Die jongen speelt zo aanvallend en kan zo makkelijk een bal 'meenemen', openen, tikken en zijn voetenwerk is ook niet zo slecht, zeker niet gezien de extraatjes die hij tegenwoordig met zich mee moet dragen (ik mag dit zeggen!). Het bleef spannend tot het eind maar Ricky was en bleef de beste, met 11-9 in de 5<sup>e</sup> be kroonde hij een hele mooie avond voor zichzelf. Ricky nogmaals van harte en dik, dik, dikverdiend ! Zijn eerste titel en gezien de tegenstand een hele lekkere en knappe.

Daarna naar de bar, waar tot mijn verbazing de een nog sneller naar buiten vloog dan de ander onder het motto het is maandag en al 00:00u...helaas. Om te beginnen was het toen al dinsdag dus geen reden om te gaan, daarnaast vind ik hetzelfde (duh!) altijd wel leuk even te blijven hangen en nog wat bij te praten met wie dan ook ? Gelukkig kregen Serge en ik de barman nog zover dat we een tweetal witbiertjes konden nuttigen en deze mooie avond lekker af te sluiten !

Zelf vond ik het wel leuk dat Xandra Theunissen, Peter van Eldijk, Jan de Haas en Harry van de Kerkhof (ik hoop dat ik niemand vergeet) deze avond kwamen kijken en persfotograaf Maarten van Ooijen

De organisatie door Jeroen en Eric was best prima, enige puntjes van kritiek moeten er altijd zijn, dus laat ik eens een poging wagen, dat kerstgevoel daar hoeven we niet mee te beginnen

- 1) Hoe kun je nou in hemelsnaam dat opnaaiplaatje afschaffen?
- 2) Loting prima idee, is een MWTB kampioenschap maar 3 van de 4 dreumelnaren in 1 groep van de 4, die pech kun je hebben...edoch met een iets andere opzet voorkomen.
- 3) Kwartfinales worden op 4 tafels gespeeld, waarom haal je er dan niet even 2 weg....spannende wedstrijden hebben wat ruimte nodig.
- 4) Op 4 tafels is het ook al weer leuk om tellers te hebben, maakt het voor de kijkers ook nog wat leuker, kleine moeite veel plezier.

- 5) Leuk dat je wat tijd wilt winnen, maar gelijk door na een poulesysteem is wat overdreven, 5 minuten rust lijkt me geen overbodige luxe voor wie dan ook.
- 6) Volgend jaar nieuwe ronde nieuwe kansen en vanaf hier fijne dagen namens mij....